

– Hallååå, Oske, vakna! Vad Drömmer du om? Hör du mig? De kommer till sommaren. Kan du tänka dig, de k o m m e r hit! Mamma och pappa säger att de kan få tälta här i vår trädgård. Det du!

Gunilla hoppar jämfota av lycka och viftar vilt med brevet.

– Jösses, Oske ruskar på sig. Vad säger du? Hit? Och tälta. När? Hur länge?

Nu blir det liv i både Oske och Gunilla.

– Vet inte riktigt. Vi får skriva och fråga, vettja!

I denna femte och sista del i serien om den småländska bonnatösen Oske får du följa henne och människorna i den lilla byn Håkhult under några år i början av 1960-talet. Oske går in i tonåren, gården moderniseras, familjen växer och förändras – ja ingenting är sig likt tycker Oske. ”Varför kan inget bra få vara kvar precis som det är bara?” funderar hon. Fast samtidigt är det förstås spännande att gå på sin första skolhippa, skriva till de nya brevvännerna och äntligen få prova den där fina duffeln!

Följ med till en tid som kanske kan tyckas ganska olik den vardag som du själv lever i just nu, med som på många sätt rymmer precis samma känslor, funderingar, glädjeämnen och bekymmer som du får uppleva i ditt liv.

Berättelser där värme, gemenskap och omtänksamhet har en alldeles speciell plats.

Här får du möta alla de människor som Oske älskar att ha ikring sig, och så en som hon är lite extra förtjust i ...

”Min tanke med serien om Oske är att levandegöra tidsandan från min egen barndom och skildra allt från vardagsslit och små episoder till högtider och stora livshändelser. Allt genomsyrat av den glädje och gemenskap som människorna i byarna skapade och delade.”

BrittMarie Konradsson

BrittMarie Konradsson

OSKE och de förunderliga tonåren

  
BrittMarie Konradsson  
Illustrerad av Cicci Gunnarsson



# OSKE

och de förunderliga  
tonåren



9 789198 099560